

AMELAND EXPRESS



Inhoud

Voorwoord.....	1
Eiland mijmeringen.....	2
Hollum	4
Koorpraat	8
Het actie comité.....	9



Klaar voor de nieuwe start!

A group of approximately 15 people, including men and women of various ages, are gathered on a stage. They are all smiling and clapping, some with their arms raised in celebration. In the background, a large teal banner with white text reads "Klaar voor de nieuwe start!". The setting appears to be an indoor event space with a white ceiling and wooden beams.

Voorwoord

Dit is alweer de derde editie van de Ameland.

Als deze editie in jullie mailbox valt, hebben we alweer live met elkaar gezongen. Wat een feest om jullie weer te horen en te zien.

De zoom sessies waren nuttig en zo hielden we in ieder geval contact met elkaar. Maar vanaf 10 Juni zijn we weer live gaan repeteren en ons gereed maken voor onze trip naar Ameland.

Trots ben ik op het feit dat het voltallige koor meegaat, vergezeld met veel partners. Zo kunnen we weer bouwen aan een band tijdens het werkweekend en het gezellige samenzijn.

Een weekend met van alles wat: zingen, pret maken, praten, lachen en elkaar weer opnieuw leren kennen.

Ik kijk ernaar uit om samen met jullie, 'mijn' boys, Ameland muzikaal op stelten te zetten en een onvergetelijk en krachtige indruk achter te laten van ons. Het prachtige, goed klinkende, harmonieuze en gezellige koor Lake District Sound.

Geniet weer van een editie vol wetenswaardigheden, nieuws en de voorpret van een fantastisch weekend.



Lieve groet Mieke

Eiland mijmeringen

Als Loes en ik zeggen we gaan dit jaar twee weken naar Ameland op vakantie, vragen mensen: **“Ameland wat moet je daar twee weken doen?”**

Nou gewoon uitrusten en genieten van de zee, de natuur en de rust.

De mensen hebben hier nog alle tijd en geen haast omdat hier op sommige plekken het leven heeft stil gestaan en er is een spreuk waar wij ons hardnekkig aan vasthouden:



Als je op de boot stapt begint de vakantie.

Aan dek in de zon (of de regen). Benedendeks, de warme chocomel en de broodjes bal.

Al sinds onze verkeringstijd komen wij elke twee jaar wel een keer op dit mooie eiland.

Eerst met z'n tweeën in een kleine caravan met het toilet en douche buiten de deur.



Douchen met een muntje dat in een putje verdween als je het liet vallen.

Kon je eerst weer terug en dan opnieuw in de rij wachten, want iedereen moest douchen na een dagje strand.

Toiletten waar je benen onderuit staken, zodat alle andere caravanbewoners konden zien welke bezet was (over die toiletten kan ik nog wel een leuk verhaal vertellen, dat doe ik wel een keer in ons weekend in oktober).

Wandelen in de duinen met konijntjes die met je mee huppelden.





De uitgestrekte schone stranden en die eindeloze zee.

Fietsen door de duinen over schelpenpaden.

Soms met veel tegenwind en soms met de brandende zon op je lichaam.

Ook de vakanties met de kinderen; met de bolderkar naar het strand, drinken en broodjes mee, want zomaar ergens lunchen zat er toen niet in.

De kinderen die de hele dag in het zand scheppen, schelpen zoeken, emmertjes water aan en af slepen en af en toe de zee in.

Fietsen over de soms smalle schelpenpaden met ieder een kind op de fiets.

Heerlijke tijden om op terug te kijken.

Ook toen de kinderen groter werden, zijn we steeds naar Ameland getrokken.

Onze Jorrit heeft op Ameland zijn parachute brevet gehaald en geloof me toen hij voor het eerst hoog in de lucht uit dat kleine vliegtuigje sprong, stond mijn hart echt even stil.

Nu komen we nog vaak met z'n tweeën hier en in het najaar met jullie allemaal.

Wij verheugen ons erop en hopen een paar leuke dagen met jullie te hebben.....
op ons eiland.

Egbert en Loes



Hollum



In deze editie schenken we aandacht aan een paar bijzondere plekken van het dorp.

Hollum is een dorp op het Nederlandse Waddeneiland Ameland in de provincie Friesland. Hollum ligt aan het Borndiep en is daarmee het meest westelijke van de vier dorpen op Ameland. Met 1.275 inwoners is het ook het grootste dorp van Ameland.

Zodra de plaatsnaam in zicht komt valt een object onmiddellijk op aan de horizon, de Koren en Mosterdmolen de Verwachting. In de vorige editie is er aandacht geweest voor molen de Phenix maar De Verwachting wil ik niet onbenoemd laten met een molenaanbidder ons aller **Jacob**. Want 'verwachting' roept uiteraard veel op, vandaar.



Stellingmolen 'De Verwachting' staat op de plaats waar van 1840 tot 1949 de oude korenmolen 'De Verwachting' stond. De stellingmolen is in 1988 herbouwd.

In deze ruim 100 jaar oude molen wordt op vaste data en tijden meel gemalen en mosterd gemaakt. De molenaars en de mosterdmakers geven hierbij uitgebreide uitleg en als bezoeker ben je van harte welkom om deze demonstraties bij te wonen.

Ook beschikt de molen over een molenwinkeltje. Hier zijn alle ambachtelijk gemaakte molenproducten verkrijgbaar. Men vindt hier onder andere meel en tarwemeel, diverse soorten pannenkoekenmixen, boffert-mix en veertien verschillende soorten Amelander mosterd. De Amelander mosterd die in molen "de Verwachting" wordt gemaakt, maakt onderdeel uit van het Amelands Product.



"De Verwachting" is een achtkante windmolen. Een achtkante bovenkruier is een molen waarvan de romp 8 kanten heeft. Ook is het een type molen waarvan men alleen de kap kan kruien. De molen heeft als functie korenmalen en is maalvaardig. Op de plaats van deze molen stond een voorganger uit 1840, die echter in 1949 werd gesloopt vanwege achterstallig onderhoud. Enkele jaren voor de tweede

wereldoorlog ging men over op het gebruik van een dieselmotor voor het malen. Maar toen er in de oorlog geen brandstof meer verkrijgbaar was, werd weer op wind gemalen. In 1991 werd een molen uit Brucht op deze plaats herbouwd.

Bezoek tarieven

- Volwassene € 3,50 p.p.
- Kind (5 t/m 12 jaar) € 3,00 p.p.



Voor informatie
kunt u terecht bij
VVV in Hollum

Olfert Pieter Lapstraat 6
9161 BV Hollum
Tel: 0519 546546



Navigeer door het centrum en door de tijd aan de hand van sterren, kompas en kustlijnen. Neem deel aan een heuse reddingsactie, beleef de tijd van weleer in de oude Commissiekamer en wees getuige van bijzondere (kapiteins)verhalen.

Attractief voor jong en oud!



Paardenreddingboot

De lancering van de paardenreddingboot vormt een topattractie op het eiland. De reddingspaarden hebben dan ook een ereplaatsje gekregen bij het centrum. Maak kennis met de paarden en hun voerlieden in de paardenstalling.

Zo'n 14 keer per jaar vindt een demonstratie van de paardenreddingboot plaats. De reddingboot vertrekt vanaf het Maritiem Centrum. De lancering vindt plaats op het strand ten zuidwesten van Hollum. Hier trekken de paarden met veel geweld de reddingboot in zee. Wie het nog nooit gezien heeft moet het beslist meebeleven. Een overzicht van de demonstratie data vind je hier. Het Maritiem Centrum is toegankelijk voor mensen in een rolstoel.

Tarieven

Volwassene € 5,50 p.p.
Kind (5 t/m 12 jaar) € 4,00 p.p.

Maritiem centrum Abraham Fock
Oranjeweg 18
9161 CC, Hollum

Cultuurhistorisch museum Sorgdrager

Wanneer je, zoals de Amelanders, eeuwenlang geïsoleerd op een eiland woont, ontstaat er een heel eigen cultuur. Wat dat precies inhoudt en hoe de Amelanders door de eeuwen heen hebben samengeleefd ontdek je in en rond het Cultuurhistorisch museum "Sorgdrager".



Ervaar de Amelanders historie in het in 1751 gebouwde Sorgdragers-huuske, een Commandeurswoning die gebouwd is door Pieter Cornelis Sorgdrager. In de rijk ingerichte stijkamer, komen vervlogen eeuwen tot leven.

Daarnaast is ook de schitterende collectie Amelanders meubels op de zolderverdieping van het huisje zeker het bezichtigen waard.

In de vakantieperiodes worden er op vaste data en tijden rondleidingen gehouden. Een echte Amelandkenner neemt je mee langs de meest bijzondere historische plekjes van Hollum en vertelt verhalen.

Het Cultuurhistorisch museum Sorgdrager is toegankelijk voor mensen in een rolstoel.

Tarieven

- Volwassene € 5,50 p.p.
- Kind (5 t/m 12 jaar) € 4,00 p.p.

En als je dit allemaal te ingewikkeld vindt kun je natuurlijk altijd nog naar de Beach Club gaan want ook daar is het goed toefen.



Koorpraat

Ameland, een leuk vooruitzicht maar... hoe gaat het eigenlijk met het koor?



GOED, WANT WE ZINGEN WEER! In de vorige Ameland Express stond al een bericht dat het bestuur in gesprek was met de beheerder van onze corona-oefenruimte in Breukelen. Dat leverde op dat we op 10 juni weer live konden zingen. Dat was fijn want het zoomen op donderdagavond was wel goed om de moed erin te houden maar echt samen zingen.... dat kon natuurlijk niet.

Nu stonden we daar weer op 1,5 m afstand met een stralende Mieke ervoor. In de pauze en achteraf eindelijk weer eens gewoon kletsen met elkaar met een kopje koffie erbij. Het was heerlijk! Duidelijk was dat er in de komende weken veel in te halen is. Samen klank maken en alle teksten weer zingen is toch wat weggezakt in onze herinnering. Onder leiding van Mieke en thuis goed oefenen dan gaat dat weer beter worden. Na een uur zingen was het al merkbaar dat we er weer 'in' kwamen.

Gelukkig kunnen we alvast wat stappen maken alvorens te gaan optreden op Ameland. Hopelijk gooit corona tegen die tijd geen roet in het eten zodat het korenfestival "Frisia Cantat" op 9 oktober kan doorgaan. Maar ook zonder festival kunnen we er gewoon een gezellig werkweekend van maken.

Of we in de vakantieperiode de repetities voortzetten, zal het Bestuur na inventarisatie van voldoende deelname besluiten en doorgeven tijdens een van de repetities.

In ieder geval start in september het nieuwe zangseizoen '21-'22 van Lake District Sound, naar verwachting zonder de problemen van afgelopen jaar.

Tot de volgende Ameland-Express.



Het actiecomité

Egbert Hazekamp
Jan van Bergen
Clemens van Ewijk

Contact info: lds@doecle.nl
www.lakedistrictsound.nl

